

REJSEPROGRAM FOR RUNDREJSEN

På sporet af Thailand





Oplev det bedste af Smilets Land på denne rundrejse i Thailand

Her kan du se frem til en fuldendt rejseoplevelse – bundet sammen af unikke overnatninger, gode madoplevelser og et autentisk møde med lokalbefolkningen.

I Bangkok mødes gammelt og nyt i et fascinerende sammensurium af orangeklædte munke, travle forretningsfolk, hypermoderne højhuse, overdådige templer, flydende markeder og dampende gadekøkkener – alt sammen smukt oplyst af både neonlys og rispapirlamper, når mørket sænker sig.

Længere vestpå venter den frodige jungle, som du oplever fra både vand- og landsiden, og du besøger bl.a. den legendariske bro ved floden Kwai, og kører en båd

naturskøn og tankevækkende tur med "Dødens Jernbane".

I det nordlige Thailand besøger du det fascinerende grænseområde "Den gyldne trekant" mellem Myanmar, Laos og Thailand, og du kan her glæde dig til et fascinerende møde med både natur, elefanter og lokale bjergstammer, inden turen atter går sydpå.

Thailand er verdensberømt for sine skønne strande, og eventyret afsluttes derfor passende med afslapning og badeferie på et 4-stjernet resort ved ferieparadiset Hua Hin.

Dag 1 Afrejse fra Danmark

På rejsens første dag drager vi mod Thailand – klar til at fylde kufferten med skønne rejseminder.

Dag 2 Ankomst til Thailand, på opdagelse i Bangkok med tuk-tuk og en ægte Michelin-oplevelse

Vi ankommer til Thailands hovedstad Bangkok og tjekker ind på vores hotel, som ligger lige ved Chao Phraya-floden. Her bliver der tid til at finde sig til rette i de nye omgivelser, inden vi om aftenen skal på opdagelse i det autentiske Bangkok – og findes der en bedre måde at opleve byen på, end fra bagsædet af en tuk-tuk?

Efter en køretur fuld af farverige indtryk ankommer vi til det historiske centrum Rattanakosin, hvor vi får en enestående madoplevelse i traditionelle thailandske rammer – nemlig streetfood med en Michelin stjerne. Selvom der er tale om en Michelin-restaurant, er stemningen både afslappet og uformel.

På vejen tilbage til hotellet kører vi gennem China Town, som er et af byens mest levende områder. Vi går en tur i det livlige nabolag, hvor vi både får en smagsprøve på det vibrerende byliv i Bangkok og nogle lokale snacks, inden vi vender retur til flodbredden i tuk-tuk'en og får en god nats søvn ovenpå en sansemættet førstedag i Thailand.

Her bor du

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel

Måltider inkluderet

✓ Aftensmad

Dag 3 Byrundtur på Bangkoks vandveje

Dagens sightseeing i den kæmpemæssige by starter med en sejltur via byens mange kanaler, også kaldet klongs. I mange hundrede år trivedes handelslivet omkring Bangkoks vandveje, hvorfor byen også ofte betegnes som "Østens Venedig". I dag er "klongerne" UNESCO-fredede, og på vores vej rundt i byen vil du opleve det traditionelle liv langs floden, hvor mange bor i huse, der står på stylder i vandet – ofte vil det føles som om, at livet her ikke har ændret sig i flere årtier.

Vi fortsætter til fods og gør stop ved store seværdigheder, f.eks. det imponerende smukke Grand Palace, som engang var hjem for den kongelige thailandske familie. Vi besøger også templet Wat Pho, hvor Den Liggende Buddha på 46 m slænger sig. Tempelkomplekset er det ældste og største i

Bangkok og indeholder mere end 1.000 Buddha-afbildninger. Frokosten nyder vi i helt unikke omgivelser på Bangkoks fascinerende blomstermarked Pak Khlong Talat, omgivet af farverne og duftene fra de millionvis af blomster, som hver dag sælges her.

Vi kommer tilbage til hotellet i løbet af eftermiddagen, og aftenen er til fri disposition med mulighed for at følge rejselederen på en kort gåtur til de gamle bygninger som engang tilhørte Det Østasiatiske Kompagni.

Det Østasiatiske Kompagni, også kaldet ØK, blev stiftet af danske H.N. Andersen i 1897. Formålet var at varetage handel og transport af teaktræ fra Sydøstasien til Europa, og dette udviklede sig senere til at omfatte handel og søtransport over hele verden.

ØK havde hovedsæde i Bangkok og havde derfor flere lagerbygninger langs Chao Phraya-floden. I stedet for at ligge hen er bygningerne i dag ombygget til det udendørs shopping center Asiatique. Centret tilbyder en dynamisk kombination af restauranter, sightseeing og underholdning samt et stort udvalg af butikker, der sælger tøj, souvenirs, tasker og meget mere. Det er også muligt at smage autentiske thailandske retter på natmarkedet, nyde levende musikforestillinger eller tage en tur i pariserhjulet og se den fantastiske udsigt over Bangkok.

Her bor du

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost

Dag 4 På cykeltur i Bangkoks skjulte åndehul og silkehistorie i Jim Thompson House

I dag skal vi udforske et skjult åndehul midt i myldrende Bangkok, når vi på cykel udforsker området Bang Krajae – Bangkoks grønne lunger. Vi cykler mellem grønne jungler og mangrover, passerer haver, kanaler og små, lokale samfund, og selvom vi er midt i Bangkok, føles det som om, vi er meget langt fra byens tudende bilhorn og travle hverdag. Undervejs nyder vi en lækker frokost samt frugt og lokale snacks. Har du ikke mod på at cykle selv, sørger vi for, at du bliver kørt rundt i cykeltaxi på en lidt ændret rute.

Efter denne grønne oplevelse bevæger vi os atter ind i Bangkoks bymidte, hvor vi besøger Jim Thompson-museet. Amerikaneren startede en lukrativ industri for produktion af silke efter Anden Verdenskrig, men er måske mest berømt for sin mystiske forsvinden i de malaysiske bjerge i 1967. Museet er en fredssommelig oase midt i byen og et spændende kig ind i historien om Thailands silke.

Dagens sidste stop er det gigantiske MBK-shoppingcenter, hvor både turister og lokale handler ind i de 2.000 forretninger og restauranter fordelt på 8 etager. Centret er forbundet med byens sky train, og det vil være muligt at følge rejselederen retur til hotellet herfra, hvis man ikke har lyst til

at gå på opdagelse i de mange butikker.

Aftenen er til fri afbenyttelse, du kan f.eks. tage en taxi ind til den berømte Lebua Sky Bar, hvor du fra 64. etage kan nyde en drink med den smukkeste udsigt over Bangkok.

Her bor du

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost

Dag 5 Unikke markedsoplevelser og videre til River Kwai

Thailands markeder er noget helt specielt, og i dag skal vi opleve ikke mindre end 2 helt unikke af slagsen. Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet og begiver os mod Maeklong Railway Market, hvor tog og markedsfolk fredeligt har levet side om side siden 1905 – det er en pudsig oplevelse at se, hvordan hele markedet mange gange om dagen bliver pakket ud og ind i takt med, at togene kommer og går.

Næste stop er det flydende marked Damnoen Saduak, som er et af de største flydende markeder i verden, og du får god tid til at udforske de labyrintiske kanaler, som er fyldt med handlende og deres farverige sampans. Vi får også mulighed for at stige om bord på en af bådene og opleve markedsatmosfæren fra søsiden, inden vi nyder en lækker frokost med lokale specialiteter midt i markedets mange indtryk.

Efter frokost bevæger vi os mod Kanchanaburi og grænseområdet mellem Thailand og Myanmar, hvor vi skal tilbringe de næste to nætter.

Området er nok mest kendt for den berømte bro ved floden Kwai og "Dødens Jernbane", som den japanske besættelsesmagt beordrede bygget under Anden Verdenskrig. Vi hører meget mere om dette, når vi besøger Jeath-museet, der giver et tankevækkende indblik i det barske liv, man bød tvangsarbejderne og krigsfangerne, der byggede broen og jernbanen. Vi besøger også mindesmærket og krigskirkegården, inden vi sejler det sidste stykke til vores hotel, som består af flydende bungalows smukt placeret på floden mellem jungle og frodiggrønne bjergsider.

Vi spiser middag på hotellet til lydene af junglen og floden, der risler under stjernerne.

Her bor du

River Kwai Resotel

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

Dag 6 Unikt besøg på lokal skole, togtur med Dødens Jernbane og floden Kwai

Dagen begynder med et besøg på en lokal skole, hvor de fleste elever kommer fra områdets stammesamfund. Her får vi en helt unik oplevelse, når vi ser skolen, møder børnene og lærerne. Kun ganske få turister får lov at besøge skolen, så det er en ære for os at komme helt tæt på de thailandske børns skoledag og hverdagsliv.

Herefter tager vi hul på historien om Dødens Jernbane, når vi besøger "Hellfire Pass", som i 1943 blev hugget ud i bjergmassivet med håndkraft, så tog kunne passere. Det hårde arbejde blev udført af krigsfanger, og det 500 meter lange bjergpas har mange menneskeliv på samvittigheden.

Efter dette tankevækkende besøg stiger vi om bord på Dødens Jernbane, der fører os gennem det smukke landskab, som har været vidne til så tragisk og voldsom en historie. Jernbanen blev bygget af tvangsarbejdere og krigsfanger under 2. verdenskrig, og over 100.000 mistede livet under arbejdet – en historie, som står i stærk kontrast til de smukke landskaber, vi passerer på undervejs.

Turen afsluttes ved Broen over floden Kwai, som mange nok vil genkende fra Hollywood-filmen af samme navn. Stålbroen er et af de vigtigste historiske mindesmærker i Thailand, og det er muligt at gå over broen til fods, selvom der fortsat dagligt passerer tog.

Vi spiser frokost på en lokal restaurant, og resten af dagen er fri til at nyde de smukke omgivelser og vores skønne hotel.

Her bor du

River Kwai Resotel

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

Dag 7 Den gamle hovedstad Ayutthaya og solnedgangs-cruise med middag

Vi tjekker ud fra hotellet og kører forbi landskaber af ris- og sukkerrørsmarker med kurs mod den gamle hovedstad Ayutthaya, der var en særdeles betydningsfuld by i det sydøstlige Asien fra 1350 til 1767. Byen var bl.a. kendt for sine imponerende tempelkomplekser og paladser, der gjorde den til den blomstrende handelsby. Ayutthaya blev ødelagt efter en invasion fra burmesiske styrker, men ruinerne er i dag UNESCO-verdensarv og giver besøgende et fascinerende indblik i Thailands rige historie og arkitektoniske arv.

For at fornemme byens tidligere storhedstid tager vi os god tid til at opleve den smukke, gamle hovedstad. Vi tager på en cykeltur rundt i byen og ser bl.a. de mange storslåede templer og det mystiske Buddha-hoved indlejret i rødderne fra et træ ved tempelkomplekset Wat Phra Mahathat. Har du ikke mod på at cykle selv, bliver du kørt rundt i tuk-tuk.

Dagen afsluttes med et cruise på floden, hvor vi ser solen gå ned over det ældgamle Ayutthaya, alt imens vi nyder en traditionel middag ombord på skibet.

Her bor du
Krungsri River Hotel

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

Dag 8 Med fly til Chiang Rai i Den Gyldne Trekant, House of Opium og Det Blå Tempel

Vi spiser tidlig morgenmad, da vi skal retur til Bangkok for at nå et fly nordpå til byen Chiang Rai. Vi begiver os videre mod nord, hvor vi skal udforske området omkring Den Gyldne Trekant, hvor Thailand, Myanmar og Laos mødes.

Området er, pga. sin unikke placering, historisk set uløseligt forbundet med fortællinger om opium-baroner, smugling og dyrkning af opiumvalmuer, og vi bliver meget klogere på den del af områdets historie efter et besøg på det lille opium-museum, House of Opium. Her fremvises både bedårende valmuer samt nogle af de instrumenter, der bruges til fremstillingen af opium.

I Chiang Rai ser vi Det Blå Tempel, Rong Sued Ten, der kan oversættes til "Den dansende tigers tempel". Templet imponerer med sin guld- og blåklædte smukke facade selv den mest tempeltrætte gæst. Vi går på opdagelse i templet og nyder alle de kunstfærdige detaljer og finesser.

Om aftenen spiser vi middag på en lokal restaurant i Chiang Rai med udsigt til Mekong-floden og Den Gyldne Trekants grænseland.

Her bor du
Sann Hotel Chiang Rai

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

Dag 9 Det Hvide Tempel, besøg hos Padong-folket og videre til Mae Kok-floden

I dag besøger vi Det Hvide Tempel, Wat Rong Khun, der er en af Chiang Rais mest berømte seværdigheder. Templet spejler sig smukt i det foranliggende bassin, og vi beundrer de tusindvis af formfuldente og kridhvide detaljer, der lyser op.

I den thailandske del af Den Gyldne Trekant bor der ca. en halv mio. bjergstammefolk, som har anden etnisk oprindelse end thailandsk med egne traditioner, sprog og religion, og de klæder sig festligt og farverigt selv på hverdage. Vi besøger i dag Padong-folket, der også bliver kaldt Karensfolket. Det karakteristiske for denne stamme er kvinderne, som er de såkaldte "Long Neck Women" – eller "kvinderne med de lange halse". Disse stammer kom oprindeligt fra bjergene i Myanmar, og de fleste af kvinderne bærer 20 ringe eller mere omkring halsen som et udtryk for skønhed og for at vise deres kulturelle identitet.

Herefter kører vi gennem teplantager og appelsinmarker, indtil vi om eftermiddagen ankommer til vores idyllisk beliggende hotel ved bredden af Mae Kok-floden. Her tjekker vi ind, hvorefter eftermiddagen er fri til at slappe af og nyde hotellets faciliteter. Om aftenen mødes vi til middag på hotellets terrasse.

Her bor du
Maekok River Village Resort

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

Dag 10 Med bambus-tømmerflåde gennem junglen og besøg på elefantreservat

Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet og kører ca. 3,5 time til Maetong-området, hvor vi spiser frokost på en lokal restaurant.

Herfra venter en skøn sejltur ned ad floden gennem junglen. Det foregår på en bambus-tømmerflåde og er alle tiders måde at opleve naturen på. Vi gør stop ved et elefantreservat, hvor de majestætiske dyr bliver passet godt i smukke omgivelser, og du får mulighed for at deltage i elefanternes baderitualer og fodring, og lærer mere om deres forhistorie og adfærd.

Vores hotel ligger i Chiang Mai, som er Thailands næststørste by, og som er et absolut must at besøge på enhver rejse til Thailand. Byen har på grund af sin isolerede beliggenhed bevaret sit lokale særpræg og provinsielle charme. Vi skal bo i den charmerende gamle bydel, som er omkranset af den gamle bymur og kendetegnet ved et stort udbud af templer, attraktioner og farverige butikker – og det er oplagt at afslutte dagen med et besøg på det lokale natmarked.

Her bor du

Kodchasri Thani Hotel Chiang Mai

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

Dag 11 Kokkeskole i Chiang Mai, tuk-tuk tur, tempelbesøg og afskedsmiddag med musik og dans

I dag skal vi på kokkeskole og lære at lave nogle af de klassiske thai-retter. Dagens oplevelse begynder på det lokale madmarked, hvor vi får en introduktion til bodernes mange spændende råvarer og udvælger de bedste ingredienser til dagens retter i kokkeskolen – og vi afslutter naturligvis oplevelsen med at smage på vores egne kulinariske udfoldelser.

Om eftermiddagen kører vi en tur i tuk-tuk rundt i Chiang Mais gamle bydel, der huser mere end 300 templer. Vi stopper ved et af de mange templer og får mulighed for at møde de buddhistiske munke, som bor her.

Alle thailandske mænd under tyve år er buddhistiske munke i mindst én kort periode af deres liv – det gælder alle, uanset social rang, og inkluderer også prinser og konger. Selvom det ikke er et nationalt krav, gør de fleste det, især hvis man kommer fra en buddhistisk familie. At blive munk anses for at være en lykkelig omstændighed, og ved at dedikere en del af sit liv til buddhismen mener man, at den gode karma vil blive skænket til den unge mands familie.

Sidst på eftermiddagen besøger vi et lille lokalt tempel, hvor vi går ind og ser hvordan munkene messer. Her får vi lille indtryk af ét af munkenes mange ritualer, der er knyttet til buddhismen.

Som afrunding på vores eventyrlige rejse i det nordlige Thailand, nyder vi om aftenen en traditionel Khantoke-middag med dans og musik.

Her bor du

Kodchasri Thani Hotel Chiang Mai

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

Dag 12 Blomstermarked, håndværkslandsby og videre til Hua Hin, hvor badeferien begynder

Dagen i dag byder på flere chancer for at udforske det lokale liv i Chiang Mai, når vi møder de venlige indbyggere og besøger lokale landsbyer.

Vi starter dagen med et besøg på det farvestrålende og velduftende blomstermarked ved Ping-floden. Herefter nyder vi en lækker frokost, bestående af den mest berømte ret i Nordthailand, Khao Soi – en velsmagende nudelsuppe kogt på kokosmælk med kylling og toppet med sprøde, friterede nudler. Suppen er cremet og pikant, og så serveres den sammen med syltet kål, rødløg, et skvæt lime og lidt ristede chilifluger.

Med maverne fulde fortsætter vi vores tur og besøger en af de omkringliggende håndværkslandsbyer. Hele området omkring Chiang Mai er kendt for sit kæmpe udbud af brugskunst og kunsthåndværk – f.eks. træskærerarbejder, tekstiler, keramik og sølvvarer. Her får vi et indblik i de unikke håndværk, og hvordan de forskellige produkter forarbejdes.

Om eftermiddagen kører vi i lufthavnen og flyver til Bangkok, hvorfra vi kører til badebyen Hua Hin, som er rejsens sidste stop. Her kan du se frem til en dejligt afslappende badeferie i byen, der også er den thailandske kongefamilies foretrukne ferieby.

Vores resort ligger blot 400 m fra stranden, så der er rig mulighed for at gå en tur langs havet til lyden af bølgenes rolige brusen. Derudover har hotellet et stort, lækkert udendørs pool-område, egen restaurant, der serverer lokale retter og en spa-afdeling, hvor du kan forkæle dig selv. Der er også mulighed for at nyde en drink i en af resortets barer. Vi gør opmærksom på, at de sidste dage i Hua Hin er ren afslapning og badeferie og denne del er derfor uden rejseleder.

Vi siger farvel til rejselederen i Bangkok, hvorfra vi følges til hotellet i Hua Hin af en lokalguide. Lokalguiden hjælper med at tjekke ind på hotellet, hvorefter du kan nyde dagen i skønne omgivelser med udsigt til afslapning og fordøjelse af rejsens mange indtryk og oplevelser.

Her bor du

Amari Hua Hin

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost

Dag 13 Dejlig badeferie i Hua Hin

Forude venter nogle skønne dage i solen, ved poolen, på stranden og i den hyggelige by.

Det er nemt at komme rundt i området med en af de lokale tuk-tuks. F.eks. kan du besøge kongefamiliens palads Klai Kangwon mellem Hua Hin og Cha Am eller fordyb dig nærmere i Hua Hins seværdigheder, f.eks. den smukke banegård eller fiskerihavnen, hvor du finder en masse restauranter, der serverer alt godt fra havet – helt friskfanget!

Her bor du
Amari Hua Hin

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad

Dag 14 Dejlig badeferie i Hua Hin

Endnu en skøn dag venter i solen, ved poolen, på stranden og i den hyggelige by.

Det er nemt at komme rundt i området med en af de lokale tuk-tuks. F.eks. kan du besøge kongefamiliens palads Klai Kangwon mellem Hua Hin og Cha Am eller fordyb dig nærmere i Hua Hins seværdigheder, f.eks. den smukke banegård eller fiskerihavnen, hvor du finder en masse restauranter, der serverer alt godt fra havet – helt friskfanget!

Her bor du
Amari Hua Hin

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad

Dag 15 Badeferie i Hua Hin og hjemrejse fra Thailand

I dag er badeferiens sidste dag. Check-out vil være sent, og du har derfor hele dagen til at nyde hotellet og omgivelserne.

Om aftenen bliver vi fulgt til Bangkok af en lokalguide, hvorfra rejsen hjem til Danmark begynder. Lokalguiden er behjælpelig med check-in i lufthavnen.

Måltider inkluderet

✓ Morgenmad

Dag 16 Ankomst til Danmark

Fulde af rejseoplevelser ankommer vi igen til Danmark.

Afgange og prisinformation

Afrejse dato	Varighed	Pris pr. person	Rejseleder	Afrejse fra
19. Oct 2024	16 dage	21.995 kr.	Niels Seeberg	København, Aarhus, Aalborg
09. Nov 2024	16 dage	22.995 kr.	Niels Seeberg	København, Aarhus, Aalborg
16. Jan 2025	16 dage	23.995 kr.	Niels Seeberg	København, Aarhus, Aalborg
22. Feb 2025	16 dage	22.995 kr.	Niels Seeberg	København, Aarhus, Aalborg
05. Mar 2025	16 dage	22.995 kr.	Niels Seeberg	København, Aarhus, Aalborg
08. Nov 2025	16 dage	22.995 kr.		København

Rejsen inkluderer

Med i rejsens pris

- Flyrejse inkl. skatter og afgifter – se flytider og rejseplan under den pågældende afgang
- Overnatning i dobbeltværelse på håndplukkede hoteller
- 13 x morgenmad, 10 x frokost og 8 x aftensmad
- Al transport og udflugter inkl. entrées jf. program
- Streetfood-middag på Michelin-restaurant
- Besøg i elefantreservat
- Udflugt til en nordthailandsk bjergstamme
- Udflugt i Den Gyldne Trekant på den majestætiske Mekong-river, hvor Thailand møder Laos og Myanmar
- Det Hvide Tempel og Det Blå Tempel i Chiang Rai
- Sightseeing i Bangkok med Den Liggende Buddha, Grand Palace, Jim Thompson Silk House og sejltur på Chao Phraya-floden
- Besøg ved Broen over floden Kwai
- Besøg på Jeath-museet og togtur med Dødens Jernbane
- Kokkeskole, hvor du lærer at lave lækre, thailandske retter
- Badeferie på Hua Hin (uden rejseleder)
- Dansk rejseleder fra dag 2-12
- Engelsktalende lokalguide

Tillæg pr. person

- Enkeltværelsestillæg kr. 5.575
- Tilslutning fra Aarhus lufthavn kr. 1.250
- Administrationsgebyr kr. 125



RISSKOV'S Rejseklub

Bliv medlem af Risskovs Rejseklub – og spar op til 1.000 kr. pr. person

Men hvordan bliver jeg medlem, sidder du sikkert og tænker. Det er heldigvis rigtig nemt: Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du automatisk en mail med dit rabatgivende medlemsnummer efter hjemkomst fra din første Risskov-rejse. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på www.risskovrejser.dk/nyheder



**RISSKOV
REJSER**

Din rejse – vores passion

Kontakt
70 22 66 00
risskovrejser.dk

Randers
Østergade 10,
8900 Randers C

København
Store Kongensgade 62
1264 København K