

REJSEPROGRAM FOR RUNDREJSEN

# Den store Indokina-rejse





## En uforglemmelig rejse gennem hjertet af Indokina

Oplev Sydøstasiens mangfoldige kulturer, storslåede natur og fascinerende historie på denne 20-dages rejse gennem Thailand, Laos, Vietnam og Cambodja. Med bl.a. krydstogt på Mekong-floden, møder med lokale befolkninger og markedsbesøg i de travle storbyer giver denne rejse dig et unikt indblik i regionens kultur, natur og historie.

På denne rejse får du ikke blot set Indokina - du

kommer til at mærke, føle, dufte og smage på regionen. En perfekt rejse for dig, der søger eventyr, kultur og naturoplevelser i et afslappet tempo, skabt til mindeværdige øjeblikke. Rejs gennem hjertet af Indokina i flodbåd og med krydstogtskib, på cykel, i rickshaw og med tuk-tuk. Gennem oversvømmede jungler, overgroede paladser, pulserende storbyer og fredelige landsbyer stifter du bekendtskab med alt det bedste som Thailand, Laos, Vietnam og Cambodja har at byde på.

## Dag 1 Afrejse fra Danmark

Vi sætter kursen mod Sydøstasien og det gamle Indokina, hvor der venter spændende oplevelser i Thailand, Laos, Cambodja og Vietnam.

Fulde af forventning sætter vi kursen mod de første oplevelser som begynder i Thailand.

## Dag 2 Ankomst til Thailands nordlige provins Chiang Rai - besøg i det blå og det hvide tempel

Rejsen starter i Thailands nordlige provins Chiang Rai som tidligere var en del af Lanna-kongeriget, som delte kulturelle bånd med nabolandene Laos og Myanmar. Buddhismen er en fællesnævner og templer i Chiang Rai afspejler lignende arkitektoniske stilarter som i resten af Indokina. Vi starter rejsen med en dejlig thailandsk frokost, hvor efter vi besøger Wat Rong Khun templet - også kendt som "Det hvide tempel", som med sine skinnende hvide farver, der symboliserer Buddhas renhed. Det hvide tempels arkitektur og sirlige udskæringer imponerer alle der besøger templet.

Derefter besøger vi Wat Rong Suea Ten-templet - "Det Blå Tempel", kendt for sine dybe safirblå nuancer. Tempellets vægge, tag og omkringliggende statuer er alle dækket af denne fantastiske blå nuance.

Vi bor i Chiang Rai, så efter lidt afslapning på hotellet sidst på eftermiddagen mødes vi og nyder sammen en middag på en lokal restaurant. Derefter er der mulighed for at blive i byen og besøge Chiang Rais natbazar - et farverigt marked, hvor du bl.a. kan finde rejsens første souvenir eller smage nogle af de lokale delikatesser, og ellers kan man følge med tilbage til hotellet for at få en god nats søvn.

Her bor du

**The Imperial River House Resort**

### Måltider inkluderet

✓ Frokost ✓ Aftensmad

## Dag 3 Karen-folket og Den Gyldne Trekant

Det nordlige Thailand og Chiang Rai er hjemsted for forskellige etniske minoriteter, som man også kan finde andre steder i Indokina såsom Akha, Lahu og Karen-folket. Vi skal derfor i dag besøge Karen-bjergfolket der er kendt for deres lange halse. Fra barnsben har stammefolkets kvinder langsomt fået strukket halsen ved hjælp af gyldne ringe, en tradition der dog langsomt er ved at uddø i takt med udviklingen. Vi besøger Karen-folket i en af deres landsbyer, og lærer mere om deres fascinerende traditioner og rige kultur.

Efter besøget er der frokost på en lokal restaurant inden vi fortsætter til byen Chiang Saen i det nordlige Thailand ved bredden af Khong-floden. Her besøger vi House of Opium-museet og vi lærer om opiums spændende, men samtidig tragiske historie i Thailand.

Dagen slutter med en smuk bådtur langs Mekong-floden, som er en vigtig livsnerve i Indokina, da den altid har bundet området sammen med resten af regionen via handel, transport og kulturudveksling. Vi skal se, hvor Thailand, Myanmar og Laos mødes ved det som man kalder Den Gyldne Trekant, derefter vender vi tilbage til Chiang Rai, hvor aftenen i dag er på egen hånd.

Her bor du

**The Imperial River House Resort**

### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost

## Dag 4 Tuk-tuk tur i Laos og med long boat ned ad Mekong-floden

Efter morgenmad krydser vi grænsen mellem Thailand og Laos, og kører med tuk-tuk fra grænseovergangen til kajen i byen Huay Xa. Her stiger vi ombord på en af de traditionelle long boats, der er typiske for denne del af Indokina.

Laos er det eneste land i Indokina, der ikke har adgang til havet og derfor er Mekongfloden en meget vigtig livsnerve for landet og dets relation og samhandel med de andre lande som Laos grænser op til.

Mens vi sejler ned ad den rolige Mekong-flod kan du nyde udsigten og den smukke natur vi glider forbi. Under sejladsen gør vi stop ved flere små landsbyer, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med en række af de etniske minoriteter, der bebor området. Vi skal bl.a. høre om de herboende Hmong-, Yao- og Khmu-stammefolk og få et indblik i deres unikke kulturer og traditioner.

Vores rejse fortsætter ned ad floden til den hyggelige landsby Pakbeng, hvor vi besøger det lokale marked, der tiltrækker handlende fra alle de omkringliggende bjergstammer. Her får du et godt indblik i deres hverdag. Vi overnatter i Pakbeng, hvor vi også spiser aftensmad.

Her bor du

### **Le Grand Pakbeng**

#### **Måltider inkluderet**

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## *Dag 5*

### *Flodsejls til Laos' smukke gamle hovedstad Luang Prabang og besøg i de berømte Pak-Ou-huler*

Efter morgenmaden stiger vi igen ombord på vores long boat, og fortsætter rejsen ned ad Mekong-floden. Under den afslappende sejltur nyder vi den betagende udsigt over de uberørte skove, mens vi glider forbi spredte, små landsbyer der ligger som perler på en snor langs flodens bredder.

Hold øjnene på stilke, for på denne strækning er der mulighed for at se elefanter og deres elefantførere, mahouterne.

På vores vej ned ad floden gør vi stop i en fiskerlandsby og en landsby, hvor de fleste af beboerne lever af at fremstille risvin. Vi får vist hvordan vinen bliver fremstillet, og hvis du har lyst, er der mulighed for at smage på den laotiske risvin.

Dagens næste højdepunkt er et besøg i Pak-Ou-hulerne (Ban Pak-Ou). To store klippehuler, der begge rummer en imponerende samling bestående af hundredvis af Buddha-statuer, som alle vender ud mod Mekong-flodens rolige vand - både for at ære naturens kraft og flodens betydning men også for at beskytte og velsignende de både, der sejler forbi.

Efter dette besøg sætter vi kursen mod Luang Prabang - Laos gamle hovedstad. Hvis alt går efter planen, ankommer vi lige i tide til at opleve den betagende solnedgang. Laos var en del af det Franske Indokina fra 1887-1954 sammen med Vietnam og Cambodja, hvilket har skabt en fælles kolonial arv med fransk indflydelse på sprog, kultur og ikke mindst arkitektur, hvilket du vil se tydelige spor efter i denne smukke by. Det vil vi se og høre meget mere om på morgendagens program.

Efter indtjekning på vores hotel venter der en fælles aftensmad i byen.

Her bor du

### **Chaluenxay Boutique Hotel**

#### **Måltider inkluderet**

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## *Dag 6*

### *Luang Prabangs hellige morgentradition, Nationalmuseet og Kuang Si-vandfaldet*

I dag venter der dig en helt særlig oplevelse, som mange turister i Luang Prabang går glip af. Vi står tidligt op - allerede ved solopgang - for vi skal deltage i Laos' mest hellige tradition, den daglige morgenalmuelse (Sai Bat), der har fundet sted siden det 14. århundrede. Hver morgen forlader mere end 200 kronragede og orangeklædte buddhistiske munke deres templer, og bevæger sig barfodede ud i Luang Prabangs gader, for at indsamle deres daglige måltider fra de mange troende indbyggere, der stille sidder langs gaderne, med små håndfulde af ris - som de skænker til munkene. Vi falder stille ind blandt de lokale og viser vores respekt ved at give mad til munkene - en unik og ubeskrivelig oplevelse.

Efter dette faste ritual går vi tilbage til hotellet for at spise morgenmad. Senere skal vi besøge Nationalmuseet, det tidligere kongepalads og Phousi-højen, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Luang Prabang og de to floder, der omgiver byen. Halvvejs op ad højen kommer vi forbi buddhisttemplet Wat Tham Phou Si og på toppen af Phousi ligger et af Luang Prabangs højdepunkter - templet Wat Chom Si.

Herefter er det tid til naturoplevelser. Vi kører til Kuang Si-vandfaldet, hvor vi nyder den smukke natur, bader og slapper af ved de klare, turkisblå bassiner i de trinvis kalkstensformationer (Husk at medbringe gode sko eller badesko - der kan være glat. Der er omklædningsmuligheder nær bassinerne).

På vej til vandfaldet besøger vi en lokal SOS-børneby, og hører om det utrolige arbejde der bliver gjort her. Derefter besøger vi Hmong-landsbyen Ban Na Ouane og Khmou-landsbyen Ban Tha Pen. Vi får også tid til at besøge også Tat Kuang Si Bear Rescue Centre, hvor frivillige tager sig af nogle af Laos' truede bjørnearter.

Inden vi forlader Kuang Si-vandfaldet nyder vi en picnicfrokost i nærheden af vandfaldet.

Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til Luang Prabang. Resten af aftenen er på egen hånd, så du har rig mulighed for selv at gå en tur i den hyggelige by og prøve en af de mange gode restauranter. En god idé er også at besøge det store natmarked, hvor der er et stort udvalg af lokalt håndværk.

Her bor du

### **Chaluenxay Boutique Hotel**

#### **Måltider inkluderet**

✓ Morgenmad ✓ Frokost

## Dag 7

### Gåtur i Luang Prabangs gader og fly videre til Hanoi i Vietnam

Efter morgenmaden skal vi på en kulturhistorisk gåtur i Luang Prabangs gader. Blandt byens 50 velbevarede templer, har vi udvalgt tre, som vi skal besøge. Det første er Wat Visoun fra 1500-tallet, som i dag er et lille buddhistisk museum.

Dernæst tager vi til Wat Aham, et tempel fra begyndelsen af det 19. århundrede. Templet er bl.a. kendt for de to vogterfigurer, fra den laotiske mytologi, der beskytter trappen, som leder op til templet. Figurerne forestiller to af karaktererne fra den mere end ca. 1400 år gamle indiske tekst Ramayana - Hanuman, abeguden, og en frygtindgydende Yaksa naturånd.

Det tredje tempel, Wat Xiengthong, siges at være det smukkeste i hele Laos. Dette tempel fra det 16. århundrede, indfanger mere end noget andet tempel den elegance og skønhed der er indbegrebet af Luang Prabangs arkitektur.

Om eftermiddagen er det tid til at sige farvel til Laos, når vi flyver fra Luang Prabang til Hanoi, hovedstaden i nabolandet Vietnam. Hanoi ligger ved bredden af Den Røde Flod og byder på en fascinerende blanding af asiatisk energi og fransk kolonial charme. Vi tjekker ind på vores hotel og nyder derefter en traditionel vietnamesisk middag på en lokal restaurant i nærheden.

Her bor du

**T Boutique Hotel**

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## Dag 8

### Good Morning Vietnam, kommunismens mindesmærker og rickshaw sightseeing

"Gooooood morning vietnaaaaaam!" Morgenerne i Vietnam er en helt særlig oplevelse, så i dag starter vi tidligt og ser Hanoi vågne sammen med vietnameserne. Vi begynder på Hanois blomstermarked, som åbner tidligt. Her beundrer vi de farverige, friske og velduftende blomster.

Herefter gør vi som de lokale - vi går en tur rundt om Hoan Kiem-søen også kendt som Sværdsøen. Søen ligger i hjertet af Hanoi og er en af byens mest ikoniske seværdigheder. Rundt om søen mødes de lokale i mindre motionsgrupper og starter dagen med morgengymnastik, dans, badminton eller måske tai chi. Dem der har lyst møder op og kan være med. Vi afslutter morgenen på vietnamesisk vis med en traditionel Hanoi-Pho nudelsuppe til morgenmad.

Dernæst hører vi fortællingen om Ho Chi Minh, på Va Dinh-pladsen, hvor det imponerende Ho Chi Minh Mausoleum står. Et monument i marmor og granit til Vietnams

landsfader, på stedet hvor han i 1945 offentliggjorde landets uafhængighedserklæring. Mausoleet rummer nu Ho Chi Minhs balsamerede krop.

Ho Chi Minh var ikke interesseret i at bo i byens prægtige præsidentpalads. Han slog sig i stedet ned i et beskedent, traditionelt pælehus, der afspejlede kommunistlederens tro på lighed. Huset står i dag, som han efterlod det.

Kun en kort gåtur fra mausoleet ligger vores næste stop: Den såkaldte En-søjle-pagode (Chùa Một Cột). Dette smukke trætempel fra det 11. århundrede står på en enkelt stensøjle, der rejser sig op af vandet. Templet er formet som en lotusblomst og stiger op af Sorgens Hav, og det menes at det bringer frugtbarhed og god sundhed til dem, der beder der.

Vi fortsætter til Lac Huu Tiep-søen, hvor man kan se vraget af en B52-bombemaskine, der blev skudt ned under Vietnamkrigen. Her skal vi høre fortællinger fra krigen og byens spændende historie.

Vi spiser en lækker frokost bestående af Bun Cha - en vietnamesisk ret med stegt svinekød og nudler, og slutter af med at smage den berømte vietnamesiske æggekaffe.

Om eftermiddagen besøger vi Litteraturens Tempel (Văn Miếu) - Vietnams ældste universitet, hvis rødder går helt tilbage til det 11. århundrede.

Derefter stiger vi om bord på de berømte vietnamesiske cykel-rickshaws: cycloer og tager på en tur som varer ca. 45 minutter, og fører os rundt i Hanois gamle bydel. Helt fra gammel tid har bydelen været omtalt som byen med de 36 gader, selv om antallet i dag er mange gange større. Gaderne har sjovt nok navn efter de erhverv, der samlede sig i dem.

Efter denne sjove oplevelse slutter vi dagen af med middag på en lokal restaurant.

Her bor du

**T Boutique Hotel**

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## Dag 9

### Mini-krydstogt i Ha Long bugten

Efter morgenmaden forlader vi Hanoi og kører mod den UNESCO-fredede Ha Long-bugt, som vi skal opleve de næste to dage. Køreturen bringer os gennem klassisk, smukt, nordvietnamesisk landskab og natur med landbrugsområder, rismarker og større og mindre landsbyer, som vi oplever fra bussen.

Fremme ved Ha Long-bugten venter det 5-stjernede krydstogtskib La Reginal Legend. Efter vi er kommet ombord introduceres vi til livet på skibet, mens vi nyder en velkomstdrink. Herefter stævner vi ud på en fabelagtig oplevelsestur i den naturskønne Ha Long-bugt. Bugten, som rent faktisk er et ø-hav bestående af flere bugter, er ubestridt et af Vietnams mest fascinerende og smukke

naturscenerier. Rejseguiden Lonely Planet omtaler bugten som en af verdens ti smukkeste sejladser, og den er også kommet på listen over verdens syv nye naturvidundere. Området er blændende smukt med tæt på 2.000 frodigt bevoksede kalkstensformationer, der rejser sig op over det smaragdgrønne vand i de mest fantastiske formationer.

Skibet afgår fra Tuan Chau Marina og kaptajnen sætter kursen mod områdets største seværdigheder, hvor vi får fornøjelsen af at nyde de fantastiske omgivelser mellem de grønklædte kalkstensbjerge der kendetegner Ha Long-bugten. Kursen er sat mod Lan Ha bay, hvor vi slapper af og spiser frokost i de skønne omgivelser.

Om eftermiddagen besøger vi den populære Light and Dark grotte, som er kendt for sin uberørte og fredfyldte skønhed, og vi udforsker området i en lille sejlbåd eller kajak.

Senere får du mulighed for at svømme i det smaragdgrønne, kølige vand, der omgiver vores krydstogtskib og fra skibets dæk kan du nyde solnedgangen over bugten og Happy Hour i skibets bar. Der er også mulighed for at deltage i et madlavningskursus med skibets kok, hvor vi lærer at lave traditionelle vietnamesiske forårsruller.

Hvis vejret tillader det, nyder vi aftensmaden på soldækket eller i skibets restaurant. Efter aftensmaden er det muligt at prøve kræfter med blækspruttefiskeri, besøge skibets spa (mod betaling) eller slappe af på dækket under stjernehimlen.

Her bor du

### **La Regina Legend Cruise**

#### **Måltider inkluderet**

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## *Dag 10*

### *Ha Long bugten med udflugt til Cat Ba naturreservat og fly videre til Hoi An*

Vi nyder solopgangen over de enesteående landskaber i Halong Bay og kan deltage i tai-chi på dækket eller nyde den friske morgenluft over bugten med en kop te eller kaffe.

Efter morgenmaden skal vi på en udflugt til Cat Ba-øen - en del af UNESCO's verdensnetværk af biofære naturreservater - der bl.a. huser en af verdens mest sjældne primater: den hvidhovedede langur-abe også kaldet Cat Ba Langur. Herefter sejler vi fra Gia Luan til Đông Trung Trang, en af de mest imponerende limstenschuler på Cat Ba-øen, Vietnam.

Vores krydstogt er ved at være slut, og mens vi sejler tilbage mod fastlandet nyder vi dejlig frokost, der sætter et sidste punktum for vores enesteående oplevelser i den naturskønne Halong Bay. Vi forlader krydstogtskibet og kører tilbage til lufthavnen i Hanoi, hvorfra vi flyver til Da Nang i det centrale Vietnam.

Efter ankomst kører vi i bus til vores hotel i den gamle silke- og handelseby Hoi An. Her skal vi bo tre nætter. Hoi An er

på UNESCOs verdensarvsliste på grund af den gamle bydel, hvor fredede huse af kinesisk, japansk og vietnamesisk oprindelse ligger side om side og tæller adskillige arkitektoniske perler.

Vietnam, og ikke mindst Hoi An, er kendt for sit fine håndværk. Så efter indkvarteringen vil der, for de der har lyst, være mulighed for at besøge en af byens dygtigste skræddere og få skræddersyet tøj med hjem (tøjet leveres næste dag på vores hotel).

Aftenen er til fri disposition og det er en fin lejlighed til at gå en aftentur i den charmerende bydel, hvor de farverige lanterner oplyser de charmerende gader, og finde en stemningsfuld og hyggelig restaurant at spise aftensmad på.

Her bor du

### **Hoi An Historic Hotel**

#### **Måltider inkluderet**

✓ Morgenmad ✓ Frokost

## *Dag 11*

### *Cykeltur i og omkring Hoi Ans gamle bydel og sejltur på Thu Bon-floden*

Fra det 15. til det 19. århundrede var Hoi An en vigtig havneby der fungerede som knudepunkt for handel mellem Kina, Japan, Indien og Europa. Hoi An var en af Vietnams mest betydningsfulde og velstående havnebyer, der tiltrak handelsskibe fra hele verden for at handle med lokale varer som silke, te, keramik og andre produkter. Men i takt med at Da Nang, der ligger et stenkast mod nord, under det franske kolonistyre blev et nyt handelscentrum, og flodmundingen, som Hoi An ligger ved, sandede til, mistede byen sin betydning. Dette har dog haft den positive konsekvens, at Hoi An har bevaret sin unikke blanding af kinesisk, japansk, europæisk og traditionel vietnamesisk arkitektur med templer og pagoder, og undgået den omfattende modernisering, der præger mange af landets andre store byer. I 1999 blev byen derfor optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

Med sin historiske charme og afslappede atmosfære indbyder byen til slentreture gennem de smalle gader og gå på opdagelse i de mange gamle butikker drevet af dygtige skræddere.

I dag udforsker vi Hoi Ans gamle bydel og landområderne omkring byen på cykel. Vi cykler også ud og oplever det landlige liv, og passerer undervejs rismarker og andre afgrøder, floder, søer, vandløb og gør flere fotostop på vejen.

Derefter skal vi på en sejltur på Hoi Ans mytologiske udgangspunkt, floden Thu Bon eller Livets Flod som den også kaldes. Floden er særligt kendt for at have skabt grundlaget for det gamle Champa-rige. På den smukke tur op til flodmundingen får vi mulighed for at opleve livet på floden på nærmeste hold. Vi sejler forbi skibe, der fungerer som "bybusser" tætpackede med mennesker og motorcykler, traditionelle fiskenet er spændt ud over

flodens vandspejl, og på flodbredden arbejdes der i markerne.

Vi spiser frokost på en lokal restaurant, hvorefter vi vender tilbage til vores hotel. Resten af eftermiddagen og aftenen har du til på egen hånd at udforske Hoi An.

Her bor du

**Hoi An Historic Hotel**

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost

### Dag 12

#### *Tid til egne oplevelser i Hoi An*

Nyd en dag med egne oplevelser i Hoi An, slap af og gå på opdagelse i byen, der er kendt for sin gode mad og mange små håndværksbutikker. Og hvis du har mod på flere eventyr kan du tage på en bådsejls i en af de ikoniske runde kurvebåde, som de lokale har brugt i årtusinder.

Her bor du

**Hoi An Historic Hotel**

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad

### Dag 13

#### *Fly til Can Tho og Mekong Deltaet i det sydlige Vietnam*

Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen i Da Nang for at tage flyet til Can Tho (Cần Thơ) i det sydlige Vietnam. Can Tho og Mekong-floden er centrale elementer i forståelsen af Vietnams betydning i Indokina, både historisk, kulturelt, økonomisk og miljømæssigt.

Can Tho er den største by langs Mekong Deltaet og den spillede en vigtig rolle under den franske kolonitid, som handelsstation for ris og andre landbrugsvarer. Byen ligger i et område der i daglig tale er kendt som Vietnams 'risskål', da det er her en stor del af landets ris bliver dyrket.

Området er fyldt med floder der snor sig som en slanger, og derfor kaldes 'snake rivers', og langs floderne er der utallige frodige frugthaver. Mekong deltaets frugtbare jord og rolige vandveje tiltrak de oprindelige bosættere i Vietnam, og er derfor hjemsted for mange etniske grupper såsom Khmer, Cham og vietnamesere.

Ved ankomsten til Can Tho kører vi til vores hotel, hvor vi skal bo to nætter, og hvor der bliver tid til at slappe lidt af inden vi mødes til aftensmaden.

Her bor du

**Iris Hotel Càn Tho**

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

### Dag 14

#### *Besøg i Det Røde Kongedømme, flod-sejls og møde med lokale bønder*

Efter morgenmaden kører vi til Vinh Long, hvorfra vi sejler med strømmen på Mekong-floden. Undervejs passerer vi de mange flydende fiskeopdræt, som er karakteristiske for området. Vi gør holdt ved et af de teglværker, der ligger langs flodbredden. Her demonstrerer de lokale deres imponerende håndværk og viser, hvordan de skaber smukt keramik af ler.

Vi besøger også et lokalt værksted, hvor vi får indblik i, hvordan man fremstiller rispapir, kokosnøddekarameller og pop-ris. Her nyder vi lidt sødt ledsaget af en kop varm te, inden vi går en tur i frugthaven og besøger det traditionelle hus, der tilhører Ut Trinh-familien. Vi får mulighed for at opleve deres gamle hus og smukke frugthaver, hvor vi smager på friskplukkede frugter. Frokosten bliver serveret af Ut Trinh-familien og nydes i deres hyggelige omgivelser.

Efter frokosten fortsætter vi med en bådtur til Det Røde Kongedømme – eller Red Kingdom, som de lokale kalder det. Navnet giver straks mening, når vi ser de mange teglværker, der strækker sig langs Thay Cai-, Mỹ An- og Hòa Tĩnh-kanalerne. Området er nemlig kendt for sin rødlige jord, som skyldes det høje indhold af jernoxid i leret. Dette ler bruges til fremstilling af mursten og keramik, og under brændingen i teglværkerne får det en endnu dybere rød farve. Det er denne unikke jord, der har givet området sit særlige navn og gjort det berømt for sine teglværker.

Vi fortsætter turen til fods eller på cykel gennem den lille, fredfyldte landsby, hvor vi oplever, hvordan de lokale fremstiller mursten, gulvfliser, flettede bambusbakker og bambuskurve. Efter dette besøg sejler vi videre ad Long Ho-kanalen, inden vi vender tilbage til Vinh Long by. Herfra kører vi tilbage til vores hotel i Can Tho.

Her bor du

**Iris Hotel Càn Tho**

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## Dag 15

### Can Thos flydende marked samt og historie- og naturoplevelser i Xèo Quýt junglen

I dag står vi tidligt op for at opleve et af højdepunkterne i Mekong-deltaet: det flydende marked i Can Tho. Fra de tidlige morgentimer summer markedet af liv og aktivitet. Markedet er fortræffeligt sanseindtryk. Luk øjnene, lyt til lyden af de lokale der højlydt forhandler om priser og indsnus duftene af de mange varer. Et godt tip er at holde øje med, hvad der er hængt op i bådenes master – det afslører, hvad de sælger. Måske ser du ananas, bananer eller andre lækkerier, der stammer direkte fra de frodige plantager i området. Lyt til de glade og højlydte forhandlinger.

Efter denne uforglemmelige oplevelse vender vi tilbage til hotellet, hvor en velfortjent morgenmad venter. Når vi har checket ud af hotellet, sætter vi kursen mod Chau Doc, men undervejs venter endnu en spændende oplevelse: den oversvømmede Trà Sư Cajuput-skov.

Denne fascinerende skov, tæt på grænsen til Cambodja, er en del af det jungleområde, der kaldes Xèo Quýt. Skoven er et naturskønt og historisk vigtigt område, der strækker sig over 50 hektar. Det frodige vådområde er gennemkrydset af labyrintiske kanaler omgivet af mangrover, cajuput-træer og vilde planter.

Men Trà Sư er ikke blot smuk – den har også en mørkere fortid. Under Vietnamkrigen (1955-1975) fungerede dette tætte og utilgængelige terræn som skjulested og base for Viet Cong-soldater. Områdets jungle og vandveje var ideelle til at undgå fjenden.

I små sampans sejler vi ad de smalle kanaler og passerer kommandocentre, skjulte huler og hemmelige gemmesteder, der vidner om områdets betydning i krigen. Derefter fortsætter vi ind i Trà Sư-skovens fredfyldte paradis, der huser en imponerende mangfoldighed af flora og fauna. Helt stille glider vores båd igennem mangroven som huser over 170 plantearter og mere end 200 dyrearter – herunder sjældne fugle, fisk, krybdyr og insekter – så vi holder øjne og øre åbne, så vi kan nyde naturen på tættest hold. Denne skov er en drøm for naturelskere.

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til vores dejlige hotel i Chau Doc. Vi slutter dagens oplevelser med en fælles middag, hvor vi sammen kan fordøje dagens mange indtryk.

Her bor du

#### Victoria Chau Doc Hotel

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## Dag 16

### Sejltur til Phnom Penh i Cambodja og indblik i en grusom historie

I dag krydser vi grænsen til det sidste land på vores store Indokina-rejse: Cambodja. Vi sejler fra Chau Doc i Vietnam i en longtail-båd. På vores vej ad Mekong-floden mod den cambodjanske grænse er der rig mulighed for at nyde det smukke landskab og det livlige sceneri langs flodbredden. (Alle grænseformaliteter og visum bliver klaret ombord på båden.)

Ved ankomsten til Phnom Penh spiser vi frokost på en lokal restaurant, inden vi besøger Choeung Ek-mindesmærket. Dette mindesmærke er en buddhistisk stupa, der indeholder omkring 8.000 menneskekranier – en gribende påmindelse om ofrene for de berygtede Killing Fields. Stedet var et af henrettelsesstederne, hvor fanger, der først blev tortureret i det nærliggende Tuol Sleng-fængsel, mødte deres tragiske skæbne. Det er rystende at tænke på, at alene her er næsten 9.000 lig blevet udgravet.

Selvom det er en grusom og smertefuld del af Cambodjas historie, er det vigtigt ikke at vende det blinde øje til. Derfor får vi også en guidet tur på Tuol Sleng-fængselsmuseet, som tidligere var et gymnasium. Under Pol Pots rædselsregime blev det omdannet til et fængsel – også kendt som S-21 – hvor omkring 17.000 politiske fanger blev udsat for brutal tortur, inden de blev henrettet på en af de mange Killing Fields uden for byen. Museet står stort set uberørt, som det blev efterladt, da De Røde Khmerer blev fordrevet af vietnamesiske styrker i 1979.

Vi afslutter dagen med middag på en lokal restaurant, hvor vi kan reflektere over de mange indtryk og den tunge historie, vi har oplevet i dag.

Her bor du

#### Phnom Penh 51 Hotel

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## Dag 17

### Fra Phnom Penh til Siem Reap

Efter morgenmad checker vi ud fra hotellet, for i dag fortsætter vores rejse mod Siem Reap. Men inden vi forlader Phnom Penh, skal vi opleve nogle af byens største seværdigheder.

Vi begynder med et besøg på Det Kongelige Palads og Sølvpagoden – et af Cambodjas mest ikoniske vartegn. Paladset er stadig bolig for kong Sihamoni, men nogle af bygningerne er åbne for offentligheden. Bygget i 1866, under det franske kolonistyre, da kong Norodom flyttede den kongelige hovedstad fra Oudong til Phnom Penh, er komplekset et pragteksempel på khmer-arkitektur. Med sine guldbelagte tage, detaljerede udskæringer og symmetriske haver emmer stedet af storhed og historie. Inden for paladsets område finder vi Sølvpagoden, der har



sit navn fra de 5.329 sølvfliser, der dækker gulvet. Her får vi indblik i de khmer-kongers liv, der har resideret på stedet - undtagen i perioden mellem 1975 og 1979, hvor Khmer Rouge-regimet havde magten. I Sølvpagoden ser vi også en række overdådige Buddha-statuer, dekoreret med guld og juveler, som vidner om landets rige kultur og historie.

Efter besøget sætter vi kursen mod nord og byen Siem Reap. Undervejs gør vi stop for frokost, hvor vi får rig mulighed for at nyde landskaberne og livet, som det udfolder sig langs vejen.

En af dagens unikke oplevelser venter os i landsbyen Skun - bedre kendt som "edderkoppe-landsbyen." Skun er nemlig berømt for sine store, sorte og behårede edderkopper, der betragtes som en lokal delikatesse. Her får vi en særlig mulighed for at komme helt tæt på edderkopperne - og måske endda røre dem, hvis du tør! For de modige er der også mulighed for at smage på dem. Trods deres skræmmende udseende har de en overraskende god smag. Denne tradition har sine rødder i Pol Pot-regimets tid, hvor befolkningen sultede og i desperation begyndte at spise edderkopper. I dag er det blevet en fast del af Cambodjas kulinariske kultur.

Undervejs på turen passerer vi også en af khmerernes historiske broer, Spean Kompong Kdei, der stammer fra det 13. århundrede. Den 87 meter lange bro krydser floden Chi Kreng og er et imponerende eksempel på khmerernes ingeniørkunst med sine 20 bropiller og smukt udskårne dekorationer.

Vi ankommer til Siem Reap sidst på dagen, hvor vi checker ind på vores hotel, spiser en fælles aftensmad og ser frem til de mange oplevelser, der venter i morgen.

Her bor du

**Hotel Somadevi  
Angkor Resort & Spa**

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## Dag 18

### *Angkor Wat - Khmerrigets storhed og traditionel cambodjansk mad og dans*

I dag skal du opleve det enestående tempelkompleks Angkor, der med sine mere end 50 templer står som et af de mest imponerende levn fra Khmerriget - en af de største civilisationer i Sydøstasien.

Angkor Thom var hovedstad i det mægtige Khmer-rige der bredte sig ud over det meste af Indokina. Med sine grandiose bygningsværker har Angkor ikke noget sidestykke i resten af verden. Angkor Thom menes at have været verdens største by i det 12. og 13. århundrede med omkring én million indbyggere. I dag bor vi i Siem Reap, der ligger i den sydlige del af det gamle Angkor-område, blot 15 km fra kongebyen Angkor Thom og det ikoniske Angkor Wat. Disse historiske vidundere danner rammen om dagens udforskning.

Efter morgenmaden tager vi en traditionel tuk-tuk og

begiver os til Angkor Wat - det største og bedst bevarede tempelkompleks i Angkor. Bygget mellem 1113 og 1150 ligger templet er omgivet af en enorm, kunstig sø. Fra broen, der fører til templet, får vi det første glimt af de fem tårne, der rejser sig majestætisk mod himlen - et syn, der har tryllebundet besøgende i århundreder. Her kan vi studere sandstensreliefferne, som med utrolige detaljer fortæller historier om khmerernes daglige liv og deres kongers bedrifter.

Næste stop er Ta Prohm-templet, hvor tiden næsten synes at være gået i stå. Da Angkor blev erobret og ødelagt af thai'erne i 1431, blev området forladt, og junglen overtog gradvist bygningsværkerne. I Ta Prohm har man valgt at lade naturens kræfter herske over templet.

Kæmpemæssige træer griber fat i tempelbygningerne med deres enorme rødder, som om de forsøger at trække strukturerne tilbage i junglens dyb. Det er en fascinerende kontrast mellem menneskeskabt storhed og naturens rå kraft.

Efter frokost går turen til Angkor Thom, den gamle kongeby, der blev opført i slutningen af 1100-tallet. Byen dækker et kvadratisk område på 900 hektar og er et arkitektonisk mesterværk. Vi begynder ved Bayon-templet, der med sine 37 bevarede tårne og de karakteristiske fire ansigter på hvert tårn udstråler khmer-kongernes magt. Turen fortsætter til Elefantterrassen, hvor de smukke stenudskæringer af elefanter står som evige minder om de ceremonielle parader, der engang fandt sted her. Vi passerer også det område, hvor det kongelige palads lå - selvom kun fundamentet er tilbage, giver det et indblik i det tidligere livs rigdom.

Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til Siem Reap, hvor der er mulighed for at slappe af ved hotellets pool.

Om aftenen samles vi til en særlig cambodjansk middag og for vores vedkommende en afskedsmiddag efter denne storslåede rejse. Vi nyder et udvalg af lokale retter, mens vi overværer et traditionelt danseshow, hvor den elegante Apsara-dans giver os en smag af Cambodjas kulturelle arv og Indokinas mangfoldige historie.

Her bor du

**Hotel Somadevi  
Angkor Resort & Spa**

#### Måltider inkluderet

✓ Morgenmad ✓ Frokost ✓ Aftensmad

## Dag 19

### *På egen hånd i Siem Reap – hjemtur til Danmark via Bangkok*

I dag har vi tid på egen hånd til at udforske Siem Reap, og måske finde lidt souvenirs, shoppe eller bare suge det sidste af Indokina og Cambodja til dig, inden vi sætter kursen mod Danmark.

#### **Måltider inkluderet**

✓ Morgenmad

## Dag 20

### *Hjemkomst i Danmark*

Efter næsten tre begivenhedsrige uger på farten lander vi igen i Danmark med kufferterne proppet med souvenirs og rejsehjertet fuldt af minder for livet.

# Afgange og prisinformation

**Afrejse dato**

01. Nov 2025

**Varighed**

20 dage

**Pris pr. person**

39.995 kr.

**Rejseleder**

**Afrejse fra**

København

## Rejsen inkluderer

### Med i rejsens pris

- Flyrejse inkl. skatter og afgifter – se flytider og rejseplan under den pågældende afgang
- Overnatning i dobbeltværelse på gode og centraltbeliggende 3-4-stjernede hoteller samt en enkelt overnatning i Home Stay
- Minikrydstogt i den mindre berørte del af Ha Long- og Bai Tu Long-bugten med overnatning på luksuriøst vietnamesisk skib i dobbeltkahyt med bad/toilet
- 17 x morgenmad, 16 x frokost og 12 x aftensmad
- 2 flasker mineralvand pr. dag
- Transport og udflugter inkl. entreer jf. program
- Fly fra Luang Prabang til Hanoi og indenrigs i Vietnam fra Hanoi til Danang og fra Danang til Can Tho
- Det Hvide Tempel og Det Blå Tempel i Chiang Rai, Thailand
- Besøg i små lokalsamfund og fiskerlandsbyer
- Ophold og sightseeing i den UNESCO-fredede kongeby Luang Prabang
- Oplev munkenes tidlige morgenprocession i Luang Prabang
- Sejltur på Mekong-floden til Pak Ou-grotterne
- Besøg i H'mong-landsbyer i Laos
- Besøg ved Kuangsi-vandfaldet
- Spændende byrundture i Hanoi og Hoi An
- Tid til afslapning og oplevelser i den gamle UNESCO-fredede silkeby Hoi An
- Sejltur og oplevelser i det frodige Mekong-delta
- Sejltur rundt i det unikke jungleområde Xeo Quyt – tidligere base for Viet Cong og i det smukke fuglereservat Tra Su
- Ophold og sightseeing i millionbyen Phnom Penh, hvor vi bl.a. skal besøge det kongelige palads
- Besøg på Toul Sleng-museet og "killing fields", hvor vi hører historien om Pol Pots rædselsregime
- Storslåede oplevelser i Siem Reap bl.a. med besøg i kongebyen Angkor Thom og det imponerende Angkor Wat-tempelområde
- Smuk morgentur i tuk-tuk til det kæmpemæssige tempelområde Angkor Wat
- Cambodjansk aften med traditionelle cambodjanske retter og smukt show med den klassiske Apsara-dans
- Engelsktalende lokalguider i alle fire lande
- Dansk rejseleder

### Tillæg pr. person

- Enkeltværelsestillæg kr. 6.495,-
- Administrationsgebyr kr. 125,-
- Fast plads i bussen kr. 200,-



# RISSKOV'S Rejseklub

## Bliv medlem af Risskovs Rejseklub - og spar op til 1.000 kr. pr. person

Men hvordan bliver jeg medlem, sidder du sikkert og tænker. Det er heldigvis rigtig nemt: Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du automatisk en mail med dit rabatgivende medlemsnummer efter hjemkomst fra din første Risskov-rejse. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på [www.risskovrejser.dk/nyheder](http://www.risskovrejser.dk/nyheder)



**RISSKOV  
REJSER**

*Din rejse - vores passion*

**Kontakt**  
70 22 66 00  
[risskovrejser.dk](http://risskovrejser.dk)

**Randers**  
Østergade 10,  
8900 Randers C

**København**  
Store Kongensgade 62  
1264 København K